

Orde van dienst Paaswake 2026

We komen binnen in stilte

Stilte onder Afbeelding Marijke van Dijk

Zingen: Lied 559 – Gij die ver voor ons uit

Stilte onder afbeelding Marijke van Dijk

vg Hoe ver is de nacht? Hoe ver? Wachter, hoe ver is nog de nacht?

Stilte

Zingen: Lied 598 – Als alles duister is (3x)

Stilte - Lezen: Genesis 1: 1-5 - **Zingen:** Lied 601 – Licht dat ons aanstoot in de morgen

Lezen: Genesis 8: 6-12 - **Zingen:** Lied 350: 1,2,3,4 – Het water van de grote vloed

Lezen: Exodus 14: 15-16, 19-23 - **Zingen:** Lied 605: 1,2,3 – De toekomst is al gaande

Lezen: Jesaja 35: 1-2, 5-10

Kijken/luisteren: <https://www.youtube.com/watch?v=5D6kvAiHXz4&t=86s> – Die chaos schiep

Lezen: Matteüs 28: 1-8 - **Zingen:** Lied 642: 1,2,4,5 – Ik zeg het allen dat Hij leeft

Wisseling van kanselkleden

Paaskaars wordt brandende binnengebracht, met drie keer 593 – met voorzang

Het licht wordt doorgegeven, terwijl we zingen:

Zingen: Lied 600 – Licht ontloken aan het donker

vg Want als Hij is opgestaan vannacht

Doopgedachtenis

vg Dit is de nacht,

Water wordt in het doopvont gegoten

Gebed bij het water

Geloofsbelijdenis

Heilige chaos –

Gebed, met acclamatie: Lied 368f- God van leven en licht

Slotlied: Lied 632 – Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt

Zegen

Orgelspel